

MAJ 2011

Bloggtorkan är över!

den 30 maj 2011

Hej på er igen! :)

Efter att ha haft ett uppehåll från bloggandet ett tag under viloperioden (och ett tag till) så tänkte jag nu försöka komma igång med att skriva igen.. Sen sist jag skrev har det hunnit hända en hel del! Började ju april med att varva ner en vecka i solen på Gran Canaria, efter det åkte jag hem och spenderade påsken uppe i norr med kusinmys och skoterkörning. Därefter hade jag en underbar Valborg i Göteborg med Kim som fick avsluta långvilan för detta år!

Men nu har vi kommit igång med träningen ordentligt igen, även om det inte blev som jag tänkt när Wolfgang börjat träna Ryskorna istället. Men jag tror att det kommer gå bra och ser fram emot att ändra på upplägg lite jämfört med förra årets träning. Vi har nu tränat i snart en månad med bland annat ett läger på Mallorca och överlag har jag känt mig mycket piggare än ifjol! Efter lägret var avslutat hade jag en supermysig helg i Stockholm med min mor som uppladdning inför förra veckans tester. Det var Maxtest, DXA, Screening och Astmatester som skulle avklaras, Dessutom hann jag med endel skolarbete också med en hemtenta, seminarium och inlämningsuppgifter. Efter allt detta var det skönt med en lite lugnare helg på planeringen, så åkte till Umeå och passade på att hälsa på Matilda och träffa massa andra kompisar.

Nu är jag dock tillbaka till vardagen igen med mycket träning, slutseminarium och slutuppgifter i skolan och efter det väntar läger i Torsby.

Ha det mysigt, här kommer några bilder:



skönt löppass i vacker natur!



styrkepass på det "eksklusiva" gymmet



vi var och fikade och spanade in Soller en eftermiddag



Jag och min rumskompis Helena



Alla brudar sista kvällen på Mallis