

AUGUSTI 2011

Hemmaplan

den 14 augusti 2011

Det går inte riktigt som jag vill för tillfället.. Har dragits med en seg förkylning som fortfarande inte velat släppa helt, fick pencillin för att påskynda tillfrisknandet och det blev lite bättre av det men istället fick jag ont i magen och blev illamående. Så det går inte riktigt min väg för tillfället. Men nu har jag börjat komma igång lite med träningen igen och hoppas kunna vara igång för fullt till helgens SM-tävlingar i Boden.

Eftersom Östersund inte är så roligt när man ligger hemma och är sjuk och alla andra tränar så packade jag väskorna och åkte till familjen i Umeå istället. Så spenderade några fina dagar där genom att gå på Nolia, en sväng på stan och kolla på trav. Var riktigt mysigt och var skönt att få göra nått annat än att sitta hemma och deppa över att inte kunna träna.. Men nu har jag mellanlandat en snabbis hemma i Arvidsjaur och börjat träna, har dessutom hunnit ta igen lite tid med Lisa innan hon pyser till Umeå igen.

Dagen har förutom träning bestått av fotboll, men inte spel, utan jag har agerat publik åt min kusin som spelat 5-manna-cup här idag! :) Sjukt duktig var han, 2 mål kan man ju inte klaga på även om han lovat 5 mål innan matchen..

Två pass imorgon.. det är skönt att vara igång! ;)

over and out



Förkylning

den 8 augusti 2011

I fredags stod väskan färdigpackad och tanken var att ta mig med resten av laget till Ramundberget på nästa läger, men det blir inte alltid som man tänkt sig. Istället ligger jag hemma med en förkylning och kollar serier och filmer hela dagarna. Som tur är känns det som den håller på att släppa, så hoppas komma igång igen snart!

Sen sist jag uppdaterade har det hänt ganska mycket, största nyheten är kanske att vi har fått en ny tränare som heter Marko Laaksonen. Tycker hittills att det funkar hur bra som helst så det är skönt! Utöver det så har jag börjat fundera lite över vad jag ska plugga i höst också, om jag ska plugga i höst? Inte kommit fram till något än men är ju ett tag kvar tills skolan börjar. Så har det varit Storsjöyran här i stan också, var riktigt mycket folk nere på stan och jag hade besök av min bror och hans kompisar plus att Matilda var här under helgen. Alltid trevligt med lite sällskap! Jag hängde dock bara med dem in på Lördagen då det var Håkan som spelade, förvånade? Han var som vanligt helt grym! Sen var det dags för det berömda Presidenttalet, och nog var det största händelsen under yran alltid! Riktigt häftigt! ;)

Nu ska jag gå och göra en kopp te igen..

Ha det bra,



Självklart var jag tvungen kolla Håkan igen!



Har ju glömt visa hur mitt "matbordsprojekt" blev.. ganska fint va?