

APRIL 2011

Hemma i Norr

den 17 april 2011

Nu är jag precis på väg att hoppa i säng men eftersom jag inte uppdaterat här på länge tänkte jag slänga iväg ett inlägg innan jag somnar. Har kommit hem från Gran Canaria några snäpp brunare i varje fall och fylld med energi! Det var verkligen super därborta med 25-30 grader och strålände sol hela tiden! Hann med att springa på stranden, göra utflykter och att vågsurfa en dag, något som jag verkligen vill lära mig! Tog en timmes lektion och kunde faktiskt ställa mig upp några gånger efter det, men fick smaka på mycket saltvatten också vill jag lova! Hursomhelst var det riktigt kul och nu är jag ännu mer sugen på att lära mig, drömresan till Bali kanske blir nästa år? :)

Men nu är jag i varje fall hemma igen efter ett snabbstopp i Stockholm, den tänkta helgen blev en förmiddag och jag fick praktiskt taget springa runt bland affärerna. Men hittade en supersnygg skjorta till min bror och några fynd åt mig själv från favvo-affärerna Topshop och Mango. Men nu ser jag fram emot att bara slappna av hemma en vecka och bege mig till fjällen och små-kusinerna för påskfirande. Kommer bli riktigt roligt och denna gång är ju säsongen slut så nu får dom snora hur mycket dom vill ;)

Har tyvärr inga bilder att bjuda på från resan men dom kommer senare, håll tillgodo med denna så länge.

KRAMAR!



Jag och Bror på Rhodos förra sommaren!

Semester

den 5 april 2011

Nu var det ett tag sen jag uppdaterade hemsidan, men har haft några sköna dagar av vila från allt vad träning och tävling heter och bara velat njuta av att vara ledig! Direkt efter att vi firat av säsongen här i Östersund åkte jag med Johan till Gräftåvallen och hälsade på hans Pappa och Lena. Var supermysigt och vädret var kanon! Efter det har jag varit i Östersund och njutit

av att vara ledig och bara vila. Men har hunnit med lite saker, bland annat att åka långfärdsskridskor för första gången på Storjön. Det var riktigt kul! I helgen fick jag besök av min kompis Richard som jag gått tillsammans med i Solle 3 år, det var New Sweden Open Championship här i helgen nämligen. Blev dock ingen framskjuten placering för mig i denna annorluna tävling, gick in för att vinna utklädningsen med Emelie istället. Fast gick inte det heller trots att vi försökte bra! Ett kort Sundsvalls besök har jag också hunnit med och träffat Anna. Och igår fikade jag med min tremänning Hanna, hennes kille och deras lille Texas. Var kul att få träffa henne igen och äntligen få se lillkillen!

Men nu väntar resa ner till Stockholm ikväll för min del och sen vidare till Gran Canaria och Playa del Ingles imorgonbitti. Bokade en sista minuten med Johan för någon dag sedan så det blir riktigt mysigt och skönt med sol! Efter det blir det ett kort stopp i Stockholm och sedan direkt hem till Norrland och fjällen över påsk. Hoppas på bra skoterkörning och ännu mer sol, dessutom ska det bli roligt att träffa familjen igen! Så ser min närmaste framtid ut, inte helt fel tycker jag :) Men blir nog dåligt med uppdatering under tiden, bjuder på en bildmix här





Ha det bra, Pussar!